

Februari, wisselend

In deze maand zijn we een kleine week naar het noorden geweest. Even een kleine onderbreking van het dagelijkse gebeuren! Daar was het wel echt winter met heel veel sneeuw en ook heel veel wind.

In deze omgeving heeft de winter ook nog wat goedgemaakt. Wel weer sterk wisselende temperaturen, maar ook een periode met veel sneeuw. Zoveel zijn ze hier in Värmland weer niet gewent. Op een gegeven moment is er op een dag zo'n 25 centimeter gevallen en dit bleef ook nog een paar dagen liggen. Dat was dus weer even genieten, ook voor Thomas. We konden lekker met hem sleeën en een sneeuwpop maken.



De Ristafall bij Järpen in Jämtland



Ristafall

is dichtgevroren vertrekken ze snel weer naar open water. De kraanvogels verwacht ik in de tweede helft van maart en dan zullen er meer soorten volgen, zoals de diverse ganzensoorten en verschillende eendesoorten.

Vakantie!!

Zoals gezegd zijn we een kleine week naar Jämtland geweest. We hadden een huisje gehuurd in de omgeving van Åre. Het lag op een mooie plek, vrij hoog. Dagelijks hebben we wat tochten in de omgeving gemaakt en hebben we onze oude burens weer eens kunnen bezoeken. Dat was erg fijn om elkaar weer eens te spreken na bijna 4 jaar dat we nu verhuisd zijn.

Melanie moest ook nieuwe winterbanden op haar auto hebben en die hebben ze er in Föllinge voor haar opgelegd. Ook een goede vriend die we kennen van de periode dat Melanie en Tiny daar hebben gewerkt.

Ik had de mogelijkheid om mij even uit te leven bij de mooie waterval de Ristafall. Deze was prachtig bevroren en er waren veel mooie ijssculpturen te zien en te foto-

Nu is de sneeuw weer grotendeels weg, maar hebben we weer een paar dagen met stevige vorst in de nacht en temperaturen rond het vriespunt overdag.

Natuur

In de natuur is het veel van hetzelfde. Dagelijks hebben we de reeën bij het voer. Gemiddeld 7 per dag. De vogels zijn ook veel van hetzelfde. Nu een waarneming van de barmsijsjes, in de koude periode. Een klein groepje een paar dagen. In Rönnöfors hadden we ze daar de hele winter en in grote aantallen.

Het wachten is nu op de terugkeer van de vroege zomergasten. Wilde zwanen hebben we al een enkele keer gezien, maar doordat het meer nog steeds



Een eilandje in het bevroren meer



Reeën in een sneeuwbus

graferen. Een paar dagen zijn dan ook zo weer om en moesten we weer terug naar huis.



Mooie wintermorgen aan het meer

Diversen

In de periode dat er veel sneeuw lag hebben we veel met Thomas buiten gespeeld. Lekker wandelen in de sneeuw met de slee en van de heuveltjes afsleeën. Hij vond het allemaal prachtig.

Nu is het wachten op het voorjaar, er ligt nog een dik pak ijs op het meer en dat is nog niet zomaar weg. Meestal is het water begin april weer helemaal open. Pas dan zullen de watervogels, zoals de parelduiker weer terugkeren. Ganzen en zwanen zijn wel eerder weer aanwezig.

Door de periodes met strenge vorst is de grond nog diep bevroren, ook dat heeft zijn tijd nodig.

Thomas vond zichzelf te groot voor een kinderledikant, hij klom daar uit met alle gevaren die daar bij horen. Hij wilde daar niet meer in. Nu slaapt hij dus in een groot bed waar hij zelf in en uit kan.

Meer foto's vindt je op onze website:
www.natureartproductions.com en op Facebook



Lekker op de slee



Thomas op de slee over de heuveltjes



Wandelen met de slee



Op het meer met de slee

Beeldbijlage



Winter in Byn



Even terug in Rönnöfors



Op bezoek bij Harry en Agnetha



Ons 'oude' huis



Spelen op de grond met Harry



Ons verblijf in Öttsjö



Sneeuwpop maken



Een nieuw bed in elkaar zetten