

Maart, lentemaand!

In maart begint officieel de lente, maar hier was het over het algemeen te koud voor de tijd van het jaar. Een week mooi weer was alles. Het duurde lang voordat het ijs van het meer was verdwenen, eigenlijk is het nog niet helemaal weg! Doordat de nachten nog erg koud zijn (afgelopen nacht -10) vormt zich nog steeds een dun laagje ijs dat overdag weer verdwijnt. Op plaatsen waar geen zon komt liggen nog resten sneeuw. De vooruitzichten zijn ook nog niet echt zomers, de temperaturen komen niet boven de 10 graden. Hierdoor is het niet zo aantrekkelijk om buiten wat te doen.



Noorderlicht over Byn



Reëen liggen lekker na te genieten van de brokjes die ze net hebben gehad

nachten zijn nog erg koud en het gras groeit ook nog niet echt, ze hebben het nog nodig.

Lang weekend

Afgelopen weekend zijn we een paar dagen naar een zuidelijker deel van Zweden geweest. Het was al langer een wens van mij om eens te kunnen fotograferen bij het Hornbogasjön. Hier komen in het voorjaar en najaar heel veel kraanvogels samen. Vooral het voorjaar zijn de aantallen zeer hoog. We hadden een huisje gehuurd in de buurt van het meer op een mooie rustige plek.

Vroeg in de morgen voor zonsopkomst was ik aanwezig op de plek waar de meeste kraanvogels overnachten. De plek heeft de toepasselijke naam "Trandansen". Er is een klein informatiecentrum bij en er zijn veel punten waar je goed zicht hebt op de grote groepen vogels.

Er zijn niet alleen kraanvogels maar er zitten ook veel pa-

Natuur

In de natuur is het wel te merken dat het voorjaar in de lucht zit. Meer vogelsoorten komen terug of zijn op de doortrek naar het noorden. De eerste kraanvogels dienden zich aan op 25 maart, dat was ongeveer een week later als vorig jaar.

De wilde zwanen waren al iets eerder en ook de canadaganzen zijn weer terug op hun broedplaatsen. De merel, die hier een echte zomervogel is, hebben we ook weer gezien. Geelgorzen en groenlingen zijn er in kleine groepjes. Het noorderlicht liet zich ook nog een keer mooi waarnemen, het is ook een mooi jaar geweest waarin veel noorderlicht is gezien, vooral in de noorderlijke streken.

De reëen voeren we nog steeds wat bij, want de



Merel vrouwtje op voederhuisje



Thomas lekker aan het scheppen in het grind



Spelen in de zandbak

ren wilde zwanen en grauwe ganzen tussen. Ik heb dit nog nooit zoveel kraanvogels bijelkaar gezien en ze praten allemaal voor hun beurt en door elkaar heen, een hels kabaal. Er wordt veel gebalst en daardoor ook veel gedanst door de kraanvogels. Een prachtig gezicht en heel mooi om dit mee te maken. Overdag vliegen ze naar weilanden in de omgeving. Het meer ligt op de trekroute vanuit hun overwinteringsgebieden in het zuiden. De plek is ontstaan doordat ze in het verleden veel voedsel zochten op de landerijen in deze omgeving. Er worden daar veel graan en aardappels gekweekt. Om schade aan de oogst te voorkomen strooien ze nu graan uit op de oevers van het meer. Hier komen de vogels op af en hebben zo een veilige voedselplaats. Overnachten doen ze op open water. Het Trandansen ligt aan de zuidpunt van het meer. Aan de oostzijde bevindt zich een mooie bezoekerscentrum Hornborgasjön Naturum genaamd, ook daar zijn we even wezen kijken natuurlijk. Je vind er alle informatie over kraanvogels. Als je meer wilt weten kijk dan even op de zeer interessante website <https://www.vastsverige.com/hornborgasjon/artiklar/tranor-vid-hornborgasjon/>

Diversen

We hebben deze maand wel een redelijk aantal keren kunnen wandelen, heerlijk om lekker in de frisse lucht te zijn ook voor Thomas. Thomas heeft ook nog een aantal keren buiten kunnen spelen.

Zelf ben ik nog een middag naar een meer gelopen dat boven op de heuvels ligt achter ons huis. Een stevige wandeling. Thomas heeft ook nog een aantal keren buiten kunnen spelen

Er zijn nog geen vaste plannen voor de zomer, Melanie wil graag wat tuinieren daar heeft zij haar ontspanning in. Verder zien we wel hoe we verder gaan. Ik heb nog wel een deel van het schilderwerk gedaan, de palen van de pergola gingen bladderen omdat er de verkeerde grondverf onder zat. Gelukkig waren er een paar dagen met wat warmer weer zodat ik deze klus kon doen. Ik heb de palen wel moeten demonteren om ze elders te kunnen schuren en schilderen.

Meer foto's vindt je op onze website:
www.natureartproductions.com en op Facebook



Achter de Ipad



In de voorjaarszon

Beeldbijlage



Het Krokvatn boven Byn



De eerste kraanvogels bij het meer



Reeën bij ons huis



Reebokje



Hornborgasjön Naturum



Zonsopkomst bij Trandansen



Kraanvogels Trandansen



Een deel van de 12880 kraanvogels

Beeldbijlage



Kraanvogels bij zonsopkomst



Kraanvogels bij zonsopkomst