

April, Winter en lente

April begon mooi tot op de 8ste een pak sneeuw van zo'n 20 cm viel. Terug in de winter dus. Gelukkig werd het weer snel wat warmer en bleef de sneeuw niet al te lang liggen. Maar voordat alle sneeuwresten weg waren zaten we toch al over de helft van de maand. Nog steeds hebben we regelmatig nachten met vorst tot -5 gr. Een koud voorjaar maar wel erg droog. Tot op heden is er bijna geen drup regen gevallen.

We kunnen nu wel weer buiten aan het werk met allerlei klussen die nog gedaan moeten worden. We proberen ook een beetje een tuin aan te leggen voor zover dit in deze streek mogelijk is althans.



Baltsende wilde zwanen



Een vink op een sneeuwduin

De reeën hebben weer genoeg te eten in de natuur, maar ze zwerven nog wel veel om ons huis. Als het een erg koude nacht was kregen ze nog wel eens wat bijgevoerd. Ze zijn gek op appelschillen en die kregen ze nog wel regelmatig. Nu hoeft het niet meer, maar komen ze iedere dag nog wel even kijken of er niet iets in de voerruif ligt. Ze kunnen dan zeer nadrukkelijk naar binnen kijken of ze toch niet nog iets kunnen krijgen.

Naar Nederland

Over twee weken is het zover, dan zijn we onderweg naar Nederland, we hebben er erg veel zin in. Voor het eerst gaan we met de nieuwe veerverbinding van Kristiansand in Noorwegen naar Eemshaven. Een tocht van 18 uur, vertrek in de middag om 3 uur en aankomst om 9 uur de andere dag. Ben benieuwd hoe ons dit zal bevallen. We zullen de reis over de Duitse autobaan niet echt missen. We komen de 14e aan en vertrekken de 26ste weer vanuit Eemshaven. 14 mei is onze kleindochter jarig, dus hopelijk vallen we met de neus in de appeltaart!

Natuur

Nu zijn de meeste vogels die hier broeden wel weer op hun plek. De parelduikers zwemmen weer rond en gaan eerdaags broeden. De kraanvogels zijn al aan het broeden, want die zien we zeer weinig. Als we ze zien is het er altijd maar een, de ander zit op het nest denk ik. Ook de canadaganzen broeden weer langs de oevers van het meer. De bruine kiekendief is weer op zoek naar voedsel, we zien hoofdzakelijk het mannetje die aan het jagen is. De wilde zwanen op het meer waren aan het baltsen en zullen dus eerdaags ook wel gaan broeden. We zien nu ook veel doortrekkers naar het noorden, kramsvogels en lijsters. Maar ook geelgorzen en putters.



Reebok ligt lekker in het ochtendzonnetje



Maar weer een sneeuwpop maken met Thomas



Lekker chillen op schoot bij oma

Diversen

Nadat het schilderwerk aan de veranda weer gedaan is, gaan we verder met een aantal andere kleinere klussen. De veranda bij ons huis gaan we iets aanpassen. Het glasrek gaat verhuizen naar de veranda bij Melanie en we zorgen ervoor dat de afstap bij onze veranda Thomas-vriendelijk wordt. Hij kan dan naar hartelust buitenspelen zonder dat we bang hoeven te zijn dat hij te maken krijgt met een gevaarlijk niveau verschil tussen het grasveld en de veranda. Dit is binnenkort opgelost.

De paashaas was ook geweest en had 15 mooie gekleurde eieren verstopt voor, Thomas en hij heeft ze allemaal gevonden. Een andere zaak is dat Melanie nu volledig in dienst is van haar eigen bedrijf in vertaalwerk. Ze heeft de laatste maanden veel onderzoek gedaan naar de haalbaarheid hiervan. Er is veel overleg geweest met de bank de accountant en met haar klanten. Hierbij is ze tot de conclusie gekomen dat dit werkt. Haar baan bij de gemeente Årjäng heeft ze opgezegd. Het werk bij de gemeente gaf haar niet de bevrediging die ze zocht en ze had de indruk dat ze daar niet verder kon komen. Een eigen cultuur is daar voor een groot deel debet aan.

Meer foto's vindt je op onze website:
www.natureartproductions.com en op Facebook



Lekker buiten spelen en eieren zoeken



Alle eieren zijn gevonden en de paashaas heeft een extra grote gebracht voor Thomas



Reeën langs de weg



De laatste voedselverstrekking

Beeldbijlage



Ochtendzon met nevel



Kraanvogels bij het meer



Canadaganzen



Wilde zwaan in baltshouding



Deze reebok heeft zijn gewei al schoon



Wilde zwanen



Lijster



Kauw