

# Rönnögårdens *Posten*

Nr 2  
Oktober 2011

## Veel werk, geen werk, toch werk!

Er is weer veel gebeurd in de maand september, de eerste maand van ons leven in Zweden is voorbij gevlogen. Het vakantiegevoel overheerste nog een beetje, maar dat verdween snel toen we te maken kregen met de Zweedse bureaucratie. Hierover verderop in de nieuwsbrief meer.

Het belangrijkste punt waar deze maand aan is gewerkt, is werk voor Melanie. Na vele sollicitaties en een aantal teltellingen heeft ze nu toch werk gevonden. Het stilzitten heeft voor haar lang genoeg geduurd. Ze werkt nu in een verzorgingstehuis in Föllinge, dit is 60 km bij ons vandaan. Maar dat is voor zweedse begrippen vrij normaal. Er lopen nog twee sollicitaties.



Er is rondom en in het huis veel werk verzet, de paarden hebben hun dagelijkse verzorging nodig, maar dat is een ontspannen bezigheid. De mesthoop groeide snel en we hebben daarom besloten om alvast een deel uit te rijden en het gras door te zaaien zodat we volgend jaar een mooie kruidige wei hebben voor de beide Fjordendames.

Een regelmatig terugkomend werkje is het egaliseren van de rijbak. Dit moet gebeuren als de rijbak een aantal malen is gebruikt, we hebben daar een speciale sleep voor; hier een actiefoto van mij.



Melanie kan haar hart ophalen, buitenritten maken en in de rijbak haar oefeningen doen met Wanja. Het gaat nu een stuk beter met Wanja nu ze hier in Zweden haar regelmaat heeft en de goede voeding.

## Herfstsfeer en Muskusossen

De laatste dagen van augustus hadden we de eerste bezoekers uit Nederland bij ons, een aantal gezellige dagen met erg mooi weer. 9 September hebben we Tiny's verjaardag gevierd, samen met de burens en eigen gebakken taarten, heerlijk!!

19 September werd Melanie een jaartje ouder, dit hebben we gevierd met de fam. Hoitink en de burens.

20 tot 24 september zijn we een paar dagen naar Noorwegen gereisd om de herfst te fotograferen en muskusossen op de Dovrefjell. Dit waren mooie dagen met fotografisch mooi licht en niet al te koud.



Op de Dovrefjell leeft de enige populatie muskusossen in het wild op het Europese vasteland, verder leven ze in Canada en Groenland. Het is een uniek schouwspel deze beesten te observeren. Ze zijn redelijk onberekenbaar en ongeveer zo groot als een schotse hooglander die in Nederland wel in de natuurgebieden lopen, echt uitkijken dus. Verder nog tochten gemaakt in de omgeving van Dombas (Noorwegen). Rondane het oudste natuurgebied van Noorwegen is zeer fraai in de herfst. Bijna abstracte beelden heb ik hier kunnen maken. Verder hebben we nog even de toerist uitgehangen in de omgeving van Vågamo met zijn fraaie stave kerk. Ook een verkeersbord op de terugreis door Zweden viel ons op, iets anders dan een waarschuwing voor overstekende fietsers of zo!



## Zweedse bureaucratie

Onze emigratie naar dit prachtige land gaat soms gepaard met tegenvallers. Het duurt erg lang voordat zaken geregeld zijn en dat kan frustrerend zijn. Maar al het goede komt langzaam zullen we maar zeggen.

We hebben nu een persoonsnummer, in Nederland is dat je sofinummer en als je dat hebt gaan alle deuren open zeggen ze hier. Nou bij ons dus niet, als je hier een abonnement wilt hebben op een mobiele telefoon moet je eerst 8 maanden in Zweden wonen, terwijl we al 7 jaar een aansluiting hebben in ons huis op een vaste telefoon. Rare regeltjes allemaal. Maar goed, daar is hopelijk wel weer iets op te verzinnen. Trucjes met vriendenabonnementen enz, maar voorlopig wachten we nog op de papieren om de aanvraag te kunnen doen, zal nog wel een weekje duren.

Met het importeren van de auto's gaat het al net zo, formulieren en wachten zijn de hoofdzaken.

De Volvo is nu gekeurd en heeft al een Zweeds kenteken, althans op papier, de kentekenplaten moeten nog komen.

De Polo van Melanie is ook zo ver dat hij naar de Bilprovning moet, maar die zijn zo druk dat het pas 17 oktober kan, dus weer wachten.

Als dit hele traject gelopen is kan er een Zweedse verzekering afgesloten worden en kan in Nederland de verzekering opgezegd worden. Daarna moet de belastingdienst nog geïnformeerd worden, want we betalen nog steeds wegebelding voor het Nederlandse wegennet. Zonde van het geld dus, en zo gaan we maar steeds door.

## Genieten moet je zelf doen

Overigens is het hier wel genieten hoor, prachtige herfstkleuren en veel paddenstoelen. We zijn daarom nog zo veel mogelijk buiten aan het werk. De hyde-out die we in Nederland gebruikte als stalletje voor fietsen en tuingereedschap staat opgebouwd achter de rijbak en zal gaan functioneren voor opslag van allerlei dingen die elders in de weg staan.

Er moeten nog voerbakken voor de paarden worden gemaakt, deze willen we gebruiken om het hooi in te voeren als ze 's winters niet meer in de wei kunnen en dus overdag naar buiten gaan in de rijbak. Een klusje dat nog moet gebeuren. Zo af en toe maken we een wandeling in de directe omgeving, heerlijke frisse lucht, de camera mee en soms nemen we de paarden ook mee uit wandelen. ofschoon die het onzin vinden dat heen en weer geloop over overharde wegen. Ze hebben liever gras.

In de volgende nieuwsbrief die begin november zal verschijnen, nieuws over ons reisje naar Nederland en lopende zaken. **Onze mobiele telefoonnummers zullen per 14 oktober as niet meer werken**, we hebben nog geen nieuw Zweeds nummer tot op heden. Zodra dit zo is horen jullie het.

