



## Februari, eindelijk winter

Het begon heel goed in februari, met de komst van Jarno en Heidi was de winter ook weer terug in het land. Zij waren hier van 2 tot 10 februari en het was behoorlijk koud en genoeg sneeuw om van te genieten, en dat was het die week. Een heerlijke week waarin we een lang weekend naar Noorwegen zijn geweest in de omgeving van Namsos. We hebben daar ook het noorderlicht kunnen fotograferen aan een fjord. Na hun vertrek zat er weer een flinke dip in het weer en was bijna alle sneeuw verdwenen. Een lastige periode met weer veel ijs op de weg en dus gevaarlijke omstandigheden. In de week voordat Raymond en Etje hierheen kwamen op 24 februari, werd het weer kouder en kwam ook

de sneeuw weer terug. Nu is het al dagen aan het sneeuwen en is de winter echt terug. Voor de kinderen is het echt genieten ze kunnen heerlijk in de sneeuw spelen en zijn ook al wezen skiën. Als deze nieuwsbrief verschijnt zijn ze nog hier, zij gaan weer terug op vrijdag 3 maart. Het was voor ons een heerlijke maand en we hebben echt genoten met elkaar. Op naar het voorjaar dan maar.



*Op de grote foto; Noorderlicht bij Namsos, Noorwegen. Kleine foto's; Waterval bij Namsos, Jarno en Heidi, Ijswand tegen de rotsen*

## Natuur

De natuur is nu ook weer in de greep van de winter, mooie dagen worden afgewisseld door dagen met veel sneeuw en soms veel wind. Met Jarno en Heidi zijn we bovenop de fjell geweest bij het windmolenpark. Het was daar prachtig, dikke sneeuw en een heel fraai uitzicht. We hebben daar lekker kunnen fotograferen en hebben ook nog Sneeuwhoentjes gezien. Alleen zagen zij ons eerder en dan zijn ze vrij vlot verdwenen. Toch een vogelsoort die ik graag nog eens zal fotograferen in de toekomst. Een vaste groep Barmsijsjes en Goudvinken zijn elke dag rond ons huis, opeens waren er ook 2 pestvogels en hiervan kon ik nog wat beelden maken. De Reeën zijn elke dag wel van de partij, de groep (sprong) bestaat uit totaal 8 dieren, daarvan zijn er 2 volwassen bokken en 2 volwassen geiten met vier jonge dieren. Dit zijn ook 2 geitjes en 2 jonge bokjes. Er zal dus nog wel het e.e.a. gesplitst worden in de nabije toekomst.



*De foto's hierboven: Pestvogels op berijpte struik, Onderweg in de fjell, Mooi lichtspel in de fjell.*

## Paarden

Met de paarden gaan we door een moeilijke periode, de vraag is of we Feline langer kunnen houden. Volgende maand gaan we naar de dierenarts en laten we haar bloed onderzoeken. Aan de hand van de uitslagen zullen we een beslissing moeten nemen hoe het verder gaat met Feline. We moeten doen wat het beste is voor haar, ze mag geen pijn hebben en het moet geen lijdensweg voor haar worden. Het zal dan een droevige tijd voor ons zijn.

Gentle gaat heel goed die is levendig en doet het verder goed ook in deze omstandigheden. Melanie heeft alleen in deze afgelopen weken niet veel kunnen ondernemen met de paarden, daar waren de omstandigheden niet naar. Hopelijk blijft het nu een beetje stabiel winterweer, kunnen we daar ook nog van genieten in eider geval.



De foto's hierboven: genieten in de sneeuw, Iglo bouwen op het ijs van het meer, met de quad weer omhoog van het meer naar het huis

## Bezoek uit Nederland

Zoals reeds gezegd zijn Jarno en Heidi aan het begin van deze maand bij ons geweest, we hebben een heerlijke week gehad en zijn speciaal voor het noorderlicht nog een lang weekend met ze naar Noorwegen gegaan. In de omgeving van Namsos, boven Trondheim hadden we een hotel geboekt voor 2 nachten. Daar in de omgeving hebben we wat rondge-toerd en gefotografeerd en een lokatie gezocht waar we het noorderlicht mooi zouden kunnen fotograferen als zich dat zou voordoen. We hadden geluk, op zaterdagavond waren de voorspellingen gunstig en zijn we gaan staan wachten op de verkozen plek. Na verloop van tijd was er al iets zichtbaar en we hoopten op meer natuurlijk. Onze verwachtingen kwamen uit en zo konden we ruim een uur lang genieten van dit mooie natuurspectakel.

Nu zijn Raymond en Etje hier met de kleinkinderen en dat is ook heel gezellig. Er is veel sneeuw gevallen de laatste dagen en de kinderen genieten daar volop van. Gisteren zijn ze wezen skieën in Åre en hebben wij op Daan gepast en een paar boodschappen met hem gedaan in Östersund. Vandaag zijn we met ze naar het winterpark in Östersund geweest. Raymond heeft een grote auto gehuurd, daar konden we met zijn zevenen wel in. Melanie moest helaas werken, we hebben haar in Krokrom getroffen en hebben daar gezellig wat gegeten met elkaar.



De foto's hierboven: Mathijs en Daan op de slee, Jente, Mathijs, Daan en Jente



De foto's hierboven: Barmsijs, Reebok, Rendieren

## Atentie!!!

Ons postadres weizigt per 6 maart, alleen een nieuwe postcode!! Wordt nu dus Rönnöfors 411, 83598 Offerdal, Zweden Graag aanpassen als u ons in uw adressenbestand heeft staan.

Meer foto's vindt je op onze website: [www.natureartproductions.com](http://www.natureartproductions.com) en op Facebook Als u de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen stuur ons dan even een mailtje.