



Herfst in Alaska

Het is alweer een paar jaar geleden, om precies te zijn 6 jaar, dat we met een camper een rondreis van 12 dagen door een deel van Alaska hebben gemaakt. In eerste instantie hadden we gepland om de Dempster highway in Canada te gaan rijden, maar bij nader inzien hebben we besloten om de toer door Alaska te gaan maken.

We hadden ruim van tevoren de plannen al rond en de reserveringen gedaan. Aankomst was in Whitehorse in Canada, daar hadden we de campervan gehuurd en zijn gaan rijden.

Eerst naar Skagway in Alaska aan de Insite passage en het begin van de Chilkoot trail, die de goudzoekers aan het einde van de 19de eeuw hebben genomen naar de Yukon en Klondike.

Via een oversteek met een veerdienst naar Haines konden we onze weg vervolgen. Bij Haines loopt de Chilkoot river, hier

zijn heel vaak vissende bruine beren te zien. We hadden geluk en konden een hele tijd kijken en fotograferen aan de rivier. Er was een beer met jong aan het vissen op zalm aan de overkant van de rivier. Toen het jong verzadigd was verdwenen ze in het achtergelegen bos. Aan de rivier zaten ook veel Amerikaanse zeearenden met hun jongen en grote zaagbekken hadden er ook gebroed. We zijn teruggelopen naar de camper en toen we wilden gaan rijden staken er 4 beren de weg over richting de rivier waar wij net hadden gestaan, oeps! Beetje geluk moet je hebben.

Onze tocht ging verder richting

het westen van Alaska. Voordeel van de camper is dat je overal kunt stoppen om te overnachten. Onderweg hebben we veel wild gezien, heel veel ground squirrels en elanden. De elanden in Alaska zijn een stuk groter dan in Scandinavië, vooral de geweiën van de stieren zijn imposant groot en kunnen wel 2 meter breed worden en wegen z'n 50 kilo. In het Denali NP hebben we zulke knapen regelmatig gezien.





We hebben ook Anchorage, het Kenai peninsulla en Seward bezocht, een prachtige omgeving met veel gletsjers. Seward ligt aan het water en we hebben daar veel zeeotters gezien.

Denali NP kun je maar voor een klein deel in met eigen auto, de rest moet je te voet gaan. Wel zijn er veel mogelijkheden om met een pendelbus het park te bezoeken. Je kunt dan overal uitstappen waar je maar wilt om een stuk te wandelen en evt. de volgende bus nemen. Zo kun je toch een groot deel van het park zien en wild observeren. We hebben dit gedaan en zagen een aantal Grizzly beren, kariboes en veel hoendersoorten. Ook het berggebied rond Mount Denali is prachtig. Onze rondreis bracht ons via Fairbanks en Tok voor een deel langs de bekende oliepijplijn die dwars door Alaska loopt.

Chicken is een klein plaatsje en is bekend van de goudvondsten die daar gedaan zijn. Het ligt aan het begin van de Top off de world Highway die naar de Yukon en Dawson loopt. Een weg met prachtige vergezichten, je kunt er zelfs de





Tompson mountains zien liggen aan de Dempster highway. De weg wordt half september alweer gesloten voor verkeer i.v.m. winterse omstandigheden, wij hadden prachtig weer op de laatste dag dat we we overheen mochten. In Dawson City ben je midden in het goudzoekersgebied van de Klondike en Yukon. Een hele ervaring om in dit stukje geschiedenis rond te lopen. Vanuit Dawson zijn we weer richting Whitehorse getrokken een prachtige route die langs de Yukon river loopt. In Whitehorse hebben de camper weer ingeleverd en zijn van daaruit teruggevlogen naar Frankfurt.

Voor meer beelden kun je op mijn website kijken: www.natureartproductions.com/nl/galerie/reisverslagen

Peter Koren

