

Oktober, nat en koud

De maand oktober was in zijn algemeen een natte en frisse maand. Regelmatig dagen met veel wind.

Gelukkig hadden we in Nederland betere weersomstandigheden.

We konden hierdoor veel buiten zijn. In Nederland is Thomas gedoopt op 10 oktober en zijn we met de hele familie een paar dagen op Texel geweest. We hebben wat bezoeken gebracht aan een paar vrienden en Melanie is een dag naar Groningen geweest waar het bedrijf is gevestigd waar ze vertaalwerk voor doet. Het was een drukke, maar hele fijne week. De heen- en terugreis verliep redelijk rustig, alleen de Duitse autobaan is altijd erg druk en vaak file.



Dagpauwoog in de tuin bij Raymond en Etje



Smienten op Texel

Natuur

Nog steeds is het in de natuur erg rustig, we zien weinig wild. Dit komt ook omdat de jacht weer is begonnen. Op 8 oktober mocht men weer los gaan en dit gaat door tot eind januari. Het gaat mij steeds meer tegen de borst stuiten dat er zoveel wild geschoten wordt. Je ziet al bijna geen Eland meer en ook ander wild zoals Lynx, Beer en Veelvraat worden ook stevig bejaagd. Afwachten hoeveel reeën we op het voer krijgen deze aankomende winter, want ook hier wordt op gejaagd.

We zien nu wel weer een aantal kleinere vogelsoorten die vanuit het noorden hierlangs komen op weg naar warmere oorden.

Renovatie

De renovatie ligt een beetje stil. Wachten is het op de hekwerken die op het balkon en de veranda voor het huis moeten komen. De levering hiervan is nu verzet naar 18 november. Hopelijk houden ze zich daaraan. Er is veel vraag naar houtproducten, er wordt stevig geklust en gebouwd.

In de kelder kan ik nu nog wel wat dingen doen, daar moet nog een deel van de dichtgemetselde ramen worden afgesmeerd en geschilderd. Ook moet er aan de waterleiding nog wat aangepast worden. Binnen in huis moet nog een beetje schilderwerk gedaan worden en dan is het ver klaar.

Doop Thomas

Het eerste weekend dat we in Nederland waren is Thomas gedoopt. Het was al veel eerder gepland, maar door



Thomas in de kerk in Keijsburg



Thomas speelt met water in het doopfont



Aan de hand van Peetoom Jarno

Corona is dat allemaal niet door kunnen gaan. Inmiddels is hij 2 jaar en gaf zijn eigen invulling aan bepaalde dingen. Hij stal daardoor wel de show. Uiteindelijk is hij toch bij het doopfont gekomen en is alles prima verlopen. Het was mooi weer die dag en we hebben een groot deel van het doopfeest in de tuin bij Raymond en Etje kunnen laten plaatsvinden. Een hele fijne dag met familie en vrienden.

In de week erna zijn we druk geweest om diverse mensen te bezoeken en hebben veel met de kinderen opgetrokken. Deze moesten nog naar school.

Het laatste weekend dat we in Nederland waren zijn we met z'n allen naar Texel gegaan. We hadden daar twee chalets gehuurd op camping Loodsmansduin en ook daar hadden we redelijk goed weer. We hebben een hele dag gefietst op e-bikes en dat was erg gezellig, we zijn het halve eiland rondgeweest en hebben de tocht afgesloten met een lekkere pannenkoek in de Carolinehoeve. Een soort traditie die we er graag in houden. Ook ben ik nog een paar uurtjes met Raymond rondgeweest om wat vogels te spotten, dit was ook erg gezellig al hebben we niet zo heel veel bijzonders kunnen waarnemen.

Maandag 18 oktober zijn we vanuit Texel naar de boot in Kiel gereden, een andere route als dat we gewend waren, maar wel een stukje rustiger. Ook de thuisreis verliep verder zonder problemen. Van Gothenburg naar ons huis is nog geen 250 km.

Meer foto's vindt je op onze website:
www.natureartproductions.com en op Facebook



Kadootjes in de tuin



Op de trampoline met Jente en Mathijs



Alle kleinkinderen bij elkaar, daar doe je het voor!



Voor het eerst aan de zee, wat een hoop water

Beeldbijlage



Gehakkelde aurelia, Tuin Raymond en Et



Slobeenden, Texel



Grauwe gans, Texel



Wintertaling



Thomas in de duinen van de slufster met Mathijs



Lekker picknicken in de duinen



Rondje Texel op de fiets, we zijn er klaar voor



Wandelen langs de waddenkant

Beeldbijlage



Picknikken in de duinen



Op de boot naar Kiel



Thomas aan de zee met opa, Texel



Koffie en meer met gebak bij bakkerij Timmer in Den Burg



Afscheid van de kinderen en Texel, foto Raymond