

Augustus, zomer!!!

In de maand augustus hebben we kunnen genieten van echt zomers weer. Zelfs de 30 graden werd een aantal keren gehaald. De meeste dagen was het rond de 25 graden, een prima temperatuur om buiten te zijn en te genieten. Half augustus zijn onze vrienden uit Duitsland gekomen. Zij huren hier in de omgeving al heel lang een huisje en komen ieder jaar weer terug. We zijn met hun bevriend geraakt en hebben een hele gezellige tijd samen.

We doen het rustig aan momenteel, door de crisis is hier ook alles veel duurder geworden en moeten we op onze uitgaven letten. Maar genieten van de natuur en onze omgeving kost niets.



Grauwe ganzen op het Bysjön



paapje op de wilde planten bij ons huis

wordt komen ze wel weer kijken of er wat te eten is. meestal leggen we dan wat appelschillen en broodresten voor ze in de voeruij. Die tijd komt er weer aan.

Nieuwe huisgenoot

Met onze Tommy gaat het erg goed, hij is flink gegroeid en zwaarder geworden. Hij weegt nu 15 kilo Toen we hem kregen woog hij 4 kilo.

Tiny heeft flink met hem getraind en Melanie neemt hem regelmatig mee als ze haar rondje van 8 kilometer rond het meer loopt. Dat is voor beide een goede oefening.

Hij komt dan wel afgemat thuis en dat moet ook af en toe. Het ras is heel actief en speelt en rent graag. Voordeel is dat hij in de nachten rustig is en goed doorslaapt.



Kraanvogels zonder jongen

Natuur

Het is nu de laatste dagen wat frisser en je kunt merken dat het in de natuur naar de herfst aan het gaan is. De kraanvogels zien we al een paar dagen niet meer, ze waren bijna iedere dag op het weiland. Ik denk dat ze al vertrokken zijn om te groeperen, we zien soms al grotere groepen in het land staan. De canadagansen met hun jongen zijn nu ook vertrokken, deze waren al zover dat ze konden vliegen. De parelduikers zijn er nog wel, maar die zullen eendaags ook wel vertrekken. Dan wordt het vrij leeg hier, althans wat betreft de grotere vogelsoorten. We zien nu wel al meer vogels die uit het noorden zijn vertrokken en die hier soms even verblijven. Kramsvogels en grote groepen sijsjes zijn hier nu.

De reeën hebben nog voedsel genoeg en blijven redelijk op afstand van de huizen. Als het kouder



Huis van Melanie, de Dahlia's bloeien volop



Ons huisje in zomerse sfeer

Diversen

Ik heb nu voor een groot deel de schuur, die verbouwd moet worden leeggetrokken. Het was toch weer 2 aanhangers vol met afval dat we naar de stort gebracht hebben. In het voorjaar gaan we verder aan de slag om al het houtwerk dat er omheen zit er af te halen. Het geraamte dat overblijft gaan we weer gebruiken om de nieuwe schuur op te bouwen. Nu de energie prijzen zo stijgen gaan we kijken wat we kunnen doen om die kosten omlaag te brengen. Zonnepanelen is dan het eerste waar je aan denkt, we laten berekenen wat dit voor rendement oplevert. We zitten hier natuurlijk in de wintermaanden met veel minder zonnenuren als in Nederland. We moeten afwachten wat de kosten en baten zijn. Het aanstaande weekend gaan Melanie en Tiny samen met Kerstin onze Duitse vriendin naar Stockholm. Thomas mag ook mee en ik ben hondenwacht en mag samen met Roland, de man van Kerstin op Tommy passen. We zullen er wel wat van maken.

In september gaan we ook nog een week naar de omgeving van de Dovrefjell. Ik ben van plan om daar een paar dagen te gaan wandelen (dagtochten) en hopelijk veel te fotograferen. Misschien werken de muskusossen ook nog mee die daar rondlopen. Verder maken we er een gezellige week van met z'n allen in een schitterende omgeving. In oktober gaan we naar Nederland, we hebben dus nog wel wat dingen in het verschiet.

Meer foto's vindt je op onze website:
www.natureartproductions.com en op Facebook



Tommy in de terrasstoel



Heerlijk buiten spelen en chillen



Kraanvogels op trek



De eerste voortekenen van de herfst

Beeldbijlage



Regenboog, Byn



Bezoek in de avond, canadaganzen en een reeget



Paapje



Roepende kraanvogels



Sijsjes in de berkenboom



Kramsvogel