

## September nazomer!!!

September is bij ons de verjaardagsmaand. Altijd al en nu is ook Thomas er nog bij gekomen en hebben we dus 4 jarigen in een maand. Je zou bijna niet meer nuchter worden en dichtgroeien van al het gebak. We hebben dit weer overleefd en alles met gepaste vrolijkheid doorgemaakt. Thomas 3 jaar, Melanie 39, Raymond 47 en Tiny 69 jaar.

Ook hebben we ons een weekje vakantie gegund. Als je gepensioneerd bent ga je eigenlijk op reis en niet op vakantie! Het ging deze keer naar de Dovrefjell in Noorwegen. Een mooie week met goed weer.

Nu zitten we weer in het ritme van alle dag, uitzondering is dat Thomas nu naar school mag.



*Muskusossen op de Dovrefjell*



*Varens in herfstkleuren*

## Natuur

De herfstkleuren beginnen nu goed te komen en de bladeren zijn al voor een deel aan het vallen. Langzaam wordt het echt herfst!

We zien regelmatig doortrekkende vogels in groepjes. Maar veel beleving is er niet. De reeën beginnen grijzer te worden, ze verliezen hun zomervacht en komen af en toe wat dicht bij het huis. Als de voorspellingen koud zijn voor de nachten, dan zorg ik dat ze wat te knabbelen hebben: Appelschillen en restjes brood gaat er altijd bij ze in. Ook eten ze aan de planten van Melanie. Ik krijg dan te horen dat mijn reeën haar planten beschadigen! Ik heb ze al een paar keer gewaarschuwd maar luisteren doen ze niet. Wel heb ik met een wildcamera bewijzen verzameld dat zij het zijn die de boel opeten.

## Vakantie in Noorwegen

In de week van 19 tot 24 september zijn we naar Noorwegen geweest. We hadden een huisje gehuurd gelegen op een camping in de buurt van Oppdal.

We hebben het getroffen met het weer, vooral de eerste 2 dagen waren schitterend, we hebben toen veel gewandeld en we zijn naar het uitzichtpunt bij Hjerkinnaar naar boven gelopen. Ook de kleine Thomas heeft het hele stuk omhoog gelopen. Er is daar een schitterende hut gebouwd die een mooi uitzicht geeft over de Dovrefjell en de Snøhetta. Op de bijgaande foto's is dit te zien. We hadden langs de weg al wat muskusossen gezien, maar deze waren voor mooie beelden nog wat ver weg. De volgende dag waren ze nog op ongeveer dezelfde plek en daar liepen ook een aantal



*Waterval in de rivier de Driva*





*Op de Dovre, wandelen naar het uitzichtpunt*



*Een prachtige hut waarin je uitzicht hebt over de Dovrefjell*

fotografen. Ik heb er een stevige wandeling voor moeten maken, maar het was zeer de moeite waard. Op bijgaande beelden een idee hoe dit er uit zag. Thomas kreeg die dag een klein ongelukje, hij kreeg een stoel op zijn grote teen van zijn voetje. Dit werd flink blauw en Melanie heeft toch even een dokter geraadpleegd. Deze heeft er een mooi verbandje omheen gemaakt en gelukkig werd de pijn snel minder.

Helaas kon hij niet meer zo ver lopen als hij zou willen, dus hebben we besloten om een mooie tocht met de auto te maken en even gezellig ergens wat gedronken. Tommy was ook mee en is nu helemaal aan het autorijden gewend. Ook hij heeft meegewandeld en genoten van het buiten zijn in de natuur.

## Diversen

De grote verjaardagsmaand ligt weer achter ons. Thomas is 17 september al weer 3 jaar geworden, we hebben daar voor hem een leuk feestje van gemaakt. Nu gaat hij naar de kleuterschool. Tiny heeft de 9de ook haar verjaardag gevierd en Melanie en Raymond sluiten de rij verjaardagen in september, zij zijn alle twee op de 19de jarig.

Begin september zijn Tiny, Melanie, Thomas en onze duitse vriendin Kerstin een weekend naar Stockholm geweest. Thomas werd daar uiteraard weer lekker verwend. Een weekend waar weer veel werd gelopen en geshopt.

20 oktober vertrekken we voor 12 dagen naar Nederland. We gaan dan rechtstreeks naar Texel en daar treffen we de rest van de familie. Gezamenlijk gaan we daar een gezellige week maken en nog een beetje ons 50-jarig huwelijk met de kinderen en kleinkinderen vieren. We verblijven daar in huisjes. Texel is een beetje ons tweede thuis. In de tijd dat de kinderen klein waren gingen we veel vakantie's naar Texel. Onze kinderen doen nu hetzelfde en zijn ook vaak op Texel te vinden, het is ook een heerlijk eiland, vooral buiten het hoogseizoen.

Onze Tommy gaat ook naar school. Tiny volgt met hem een cursus zodat hij een nette opgevoede hond gaat worden. Hij leert heel snel. Hij gaat goed vooruit en begrijpt al best veel dingen. Tijdens ons verblijf in Nederland gaat hij naar een fijn hondenpension, dat is beter voor hem. Een lange reis in de auto vindt hij niet zo fijn. Naar Noorwegen is het goed gegaan, maar je bent dan zelf ook erg beperkt als je eens lekker wilt gaan eten of iets drinken. Hij moet dan altijd achterblijven in de auto, dat gaat wel goed maar we hebben daar zelf geen goed gevoel bij. In het hondenpension kan hij spelen met andere honden en hij is al een paar keer op proef een dag geweest en dat gaat goed.

7 oktober zou ik naar Nederland vliegen om het 45-jarig jubileum van het NFG bij te wonen, maar de KLM heeft mijn vluchten geannuleerd. Ik ben daar niet blij meer, maar je kunt er niets tegen doen.

Meer foto's vindt je op onze website:  
[www.natureartproductions.com](http://www.natureartproductions.com) en op Facebook



*Samen met mama de kaarsjes op de taart uitblazen*



*Kerstin, Thomas en Tiny in Stockholm*



## Beeldbijlage



*Uitzicht op de Snøhetta, Dovrefjell*



*Herfstkleuren op de Dovrefjell*



*De Lionking, maar dan anders*



*Muskusossen, Dovrefjell*



*Thomas voor het eerst naar school*



*Tiny en Tommy, dikke maatjes*



*Kadootjes uitpakken op bed, een goed begin van je verjaardag*



*Tommy kijkt naar natuurfilms op tv.*