

Oktober, herfst

De maand oktober was een gemiddelde herfstmaand met af en toe flink regen, maar ook mooie dagen.

In de natuur veranderen de kleuren snel en door een paar dagen nachtvorst is het meeste blad nu ook van de bomen.

De helft van de maand zijn we hier geweest en de andere helft hebben we in Nederland doorgebracht. Dat was een hele fijne tijd met alle kinderen en kleinkinderen bij elkaar.

Ook hebben we in deze maand een belangrijke beslissing genomen voor onze verdere toekomst hier in Zweden, hierover verop in de nieuwsbrief nog wat meer.



Roodborst, de Geul Texel



Noorderlicht, Byn

niet zo fijn, maar weinig aan te doen om dit te voorkomen.

Vakantie in Nederland

Op 20 oktober zijn we vertrokken naar Nederland. We hebben gekozen voor de veerdienst van Oslo naar Kiel met de Collor Line. De meest comfortabele manier van reizen vinden wij, maar het heeft wel een prijskaartje. Tommy hebben we de dag van vertrek naar het hondenpension gebracht. Vanuit Kiel zijn we rechtstreeks naar Texel gereden waar we op kamping Loodsmansduin een huisje gehuurd hadden. Ook Raymond, Etje en de kinderen hadden zo'n zelfde huisje. Jarno en Heidi waren daar met de caravan. Gezamenlijk hebben we een aantal gezellige dagen gehad.



Fazan, Mokbaai Texel

Natuur

Zoals gezegd de herfstkleuren waren in het begin van oktober op zijn hoogtepunt. Nu is het meeste blad van de bomen en ziet het er allemaal wat grauwer uit. Wel hebben we begin oktober nog een keer het noorderlicht kunnen waarnemen, het was wel heel laag aan de horizon.

We merken nog niet zoveel van de vogeltrek, meestal zijn hier in deze periode grotere groepen trekvogels. De kramsvogels en koperwieken zijn er al vaak in groepjes, maar ook diverse zangvogels zoals groenlingen, vinken en putters. Tot nu toe heb ik nog weinig gezien van dit soort groepjes.

De reeën blijven ook nog weg, maar eten 's nachts wel van aanplant in de tuin, dit tot ergernis van Melanie. Ook de bloembollen graven ze op, allemaal



Gewone zeehond, Ecomare Texel



Aan het strand, Paal 9 Texel

Wij hadden fietsen gehuurd en door het mooie weer hebben we de auto bijna niet gebruikt. Texel is heerlijk om rond te gaan op een E-bike. Een aantal keren zijn we gezamenlijk uit eten geweest en hebben hiermee gelijk ons 50-jarig huwelijk gevierd. Ook hebben we een tocht met de huifkar door de Muy en Slufter gemaakt, erg leuk om een keer te doen. Wat mij wel opviel is de grote stilte voor wat betreft de vogels op Texel. Normaal gesproken hoor je altijd de meeuwen wel schreeuwen, nu was er totale stilte. We hebben een wandeling gemaakt achter de Geul langs waar je in het broedseizoen niet mag komen. Ik heb daar maar heel weinig vogels gezien. In deze tijd zijn er altijd heel veel trekvogels, maar nu was er zeer weinig. Ik vermoed zelf dat de vogelgriep goed heeft huisgehouden onder de vogelstand, hopelijk wordt het gauw weer normaal. We hebben wel gefietst langs de waddenkant met laag water, maar ook daar was het aantal vogels minimaal!

Vrijdag 28 oktober moesten we het huisje weer uit en zijn we naar de achterhoek gereden. Daar hebben we nog een paar gezellige dagen gemaakt met de hele familie. Jarno was 30 oktober jarig en daar konden we dus weer eens een keer bij zijn na 12 jaar. Erg gezellig en weer een aantal oude kennissen ontmoet. Maandag 31 oktober zijn we weer naar Kiel gereden en hebben daar weer de boot naar Oslo genomen. Een mooie afsluiting van heel veel gezelligheid.

We hebben op de terugreis gelijk Tommy weer opgehaald en die was erg blij om ons weer te zien. Hij heeft het goed gehad in het pension, maar ik denk dat hij zich ook een beetje verlaten heeft gevoeld. Nu is hij weer helemaal op zijn plek.

Diversen

In de afgelopen periode hebben we heel veel nagedacht over wat we in de toekomst zouden willen. Met name de mogelijkheden van scholing van Thomas is voor ons het belangrijkste. Daar komt bij dat we nu erkennen dat we eigenlijk allemaal terug verlangen naar Jämtland. We hebben geen binding met Värmland. Ook hebben we daar uitgebreid met de kinderen over gesproken en hoe hun daar tegenaan kijken. Ze waren niet verrast!

Nu hebben we besloten om te gaan kijken of we in de juiste omgeving in Jämtland een stuk grond kunnen kopen en daar een huis te bouwen dat voor iedereen de juiste plek biedt. Wat werk betreft is het voor Melanie makkelijk omdat ze thuis werkt en wij hoeven niet te kijken naar dat soort zaken. In Östersund zijn veel mogelijkheden voor het volgen van hoger onderwijs en dat is gunstig voor de toekomst van Thomas.

Mooie plannen die we hopen te realiseren binnen nu en 2 jaar. Afhankelijk van de ontwikkelingen in de wereld, want dat is voor iedereen een zorgenpost.

Meer foto's vindt je op onze website:
www.natureartproductions.com en op Facebook



Lekker wandelen met Jente en Oma



Huifkartocht door de Muy en Slufter

Beeldbijlage



Wilde zwanen, Waal en burg Texel



Mooie lucht boven het strand



Hele familie, Paal 9 Texel



Lekker eten in het Tapasrestaurant



Thomas op het strand



Op bed spelen op de boot



De Slufter, Texel



Herfst in Byn

Beeldbijlage



Wandelen in de natuur van Texel



In de huifkar



Spannend op de tv



Ons mooie viertal



In de pyama nog even op de Ipad



Herfst in Byn