

## November, vooral nat

November was een maand waar de dagen regelmatig gevuld waren met regen. Geen grote plensbuien maar gewoon miezerig, regenachtig weer. Niets vreemds voor november in deze regio van Zweden.

In het begin van de maand waren er nog een paar dagen met sneeuw, totaal zo'n acht centimeter!

Verder waren het donkere dagen en dan duurt het nog lang tot de kerst. Terug uit Nederland was de omschakeling redelijk groot, eerst een periode met wat vorst, na de redelijk hoge temperaturen in Nederland. Daarna de duistere regenachtige dagen.

Ook de gezondheid liet te wensen over. Door verkoudheid en buikgriep heeft Thomas regelmatig de kinderopvang moeten missen. Dat vind hij niet leuk, want hij gaat daar graag heen.



*Koolmees in een flinke sneeuwvui, Byn*



*Novemberweer aan het Bysjön*

ook is voor de natuur. Jammer, heel jammer!

## Toekomst plannen

Deze maand zijn we weer een stapje verder in ons denken. We weten nu zo ongeveer wat we willen, maar de realisatie hiervan is mede afhankelijk van de verkoop van onze huizen hier in Värmland. Het liefst zouden we nieuw bouwen, dan kun je alles naar je wensen al zoveel mogelijk invullen. Daar hangt natuurlijk een prijskaartje aan, want we willen niet weer 2 huizen apart hebben maar een wat groter huis dat zo is in te richten dat we onze eigen plek hebben en dat Melanie dat ook heeft met Thomas. Bepaalde delen kun je samen gebruiken, zoals keuken en wasruimten.

## Natuur

In de natuur is het ook niet veel beter, de kleine vogels zijn er nog wel in redelijke aantallen. Maar het grotere wild zoals de vos, ree en eland laten zich in deze tijd niet zien. De reeënstand is fors uitgedund. Nogmaals gesproken zag ik overdag altijd wel ergens in de omgeving reeën lopen, maar dat is nu niet meer zo. Er is veel gejaagd en dat heeft er voor gezorgd dat de wildstand nu echt minimaal is geworden. Heel frustrerend als je de buurman in het donker voorbij ziet komen met twee dode reebokken op zijn aanhanger, een paar dagen later zie je dan de botresten liggen die aan de honden zijn gevoerd, erg sneu. Jacht maakt deel uit van de Zweedse cultuur en dat mag je de mensen niet afnemen, hoe schadelijk dit



*Ree zoekt voer bij de vogelruif, beeld van vorig jaar november.*





*Speculaaskoekjes bakken met mama en oma*

We zullen zien waar we uitkomen, de eerste gesprekken met leveranciers van huizen staan op korte termijn gepland. Onze oude burens in Rönneförs zijn erg blij dat we deze plannen hebben, ze willen ons aan alle kanten helpen om weer in de buurt te kunnen wonen. We zoeken naar een plek die gunstig is voor de verdere scholing van Thomas in de toekomst. In de regio rondom Östersund zijn daar veel mogelijkheden voor.

## Diversen

Nu de adventperiode weer is aangebroken zijn we weer begonnen om de huizen weer iets op te vrolijken met wat versiering in de vorm van verlichting. Het is hier nu om 4 uur donker en doordat er nog geen sneeuw ligt is het dan ook echt donker. Tommy moet nu ook in het donker uitgelaten worden en we hebben voor hem dan ook de vereiste veiligheidskleding gekocht. Ook is het nu de tijd om allerlei lekkernijen te bakken voor de kerstperiode. Melanie, Thomas en oma hebben daar al een begin mee gemaakt. Thomas vindt het prachtig om koekjes te bakken en opeten vindt hij nog mooier. Thomas vindt het sinterklaasgebeuren ook erg leuk. Hij kijkt iedere dag naar het Sinterklaasjournaal en heeft al een paar keer zijn schoen gezet. Dat de sint hem nog weet te vinden zo ver van Nederland verbaast mij enigzins. De kerstman is wat internationaler en vliegt, mileuvriendelijk, over de hele wereld!

Meer foto's vindt je op onze website:  
[www.natureartproductions.com](http://www.natureartproductions.com) en op Facebook



*Wij wensen al onze nieuwsbrieflezers  
een gezellige adventstijd*



*Kijken naar de aankomst van sinterklaas in Nederland*



*We konden nog net even een grote sneeuwpop maken!*

