

Februari, voor een deel jojo-winter

Het ging nog even op dezelfde voet verder in februari. De temperaturen schommelden, soms hadden we flinke nachtvorst en dan weer een paar dagen dooi. Toen we 18 februari vertrokken naar Åre in Jämtland was alles hier groen. Ook in Åre had het de week ervoor flink gedooid, met gevolg dat er een flinke laag ijs onder de vers gevallen sneeuw lag. Het heeft daarna nog veel meer geneeuwd en aan het einde van de week hadden we daar een nog paar mooie zonnige dagen. We, dat wil zeggen Tiny en Melanie hebben veel gedaan in de omgeving van Östersund. Ze hebben 2 bouwondernemers gesproken en dat is erg positief verlopen.



Een riviertje bij Njarka een Samilager bij Duved in Jämtland



Een goede afsluiting van de maand

Samibyn. De omgeving is daar schitterend, maar de waterspreeuwen, normaal een standvogel waren nergens te bekennen. Oorzaak onbekent.

De laatste 2 dagen waren spectaculair wat betreft het waarnemen van het noorderlicht. Maandag de 27ste was veruit de beste waarneming die ik in deze regio heb mogen doen. In zijn totaliteit is het een fantastisch noorderlichtjaar, in het noorden hadden we de pech dat we geen optimaal zicht hadden op het noorden. Tevens hadden we daar wat meer bewolking.

Toekomstplannen

We zijn er veel op uitgeweest om te kijken naar stukken grond die voor ons geschikt zouden zijn. Dinsdag hadden

Natuur

In de natuur is niet zo heel veel loos, we zien wat kleine soorten vogels doortrekken zoals Putters en Goudvinken. Bij vorst komen de reeën op het voer af en verder redden ze zichzelf heel goed. Volgende maand zal de natuur hier ontwaken, dan komen de zwanen en de kraanvogels weer terug naar hun broedgebieden.

Er wordt nu nog steeds gejaagd, nu gaat het om reewild en later gaan de lynxen voor de bijl. Op het Zweedse nieuws kwam voorbij dat de elanden op de rode lijst staan, of snel komen, in Zweden. We hebben de hele reis naar het noorden, zo'n 700 kilometer geen eland gezien. Wel enkele reeën. De laatste dag van ons verblijf in Jämtland was ik even onderweg in de natuur. Ik weet dat er altijd waterspreeuwen zitten in het riviertje bij Njarka



Een uitloper van de rivier bij Njarka



Bij Jente achter de Ipad



Smoezen met oma bij de koffiepauze

we een afspraak met een vertegenwoordiger van een bouwbedrijf die voor ons aantrekkelijke huizen in het pakket heeft. We zijn de hele dag met hem op pad geweest en hebben veel geleerd waar we op moeten letten bij de aankoop van een kavel. Ook hebben we kunnen kijken in een huis in aanbouw waar onze keuze ook op was gevallen.

Dat doet veel meer dan dat je een huis in de folder ziet staan. Daarna hebben we nog geruime tijd op zijn kantoor gepraat over allerlei zaken die komen kijken bij het nieuwbouwen van een huis.

De volgende dag zijn de dames weer op pad geweest naar een andere bouwondernemer. Ik moest helaas afhaken ivm ziekte, ik had een behoorlijke verkoudheid en een griepvirus te pakken. Ook daar hebben ze weer veel informatie gekregen en ook bij die leverancier van huizen zit een interessant model.

Toen we zaterdag op de terugreis waren werden er nog een tweetal grondstukken aangeboden op een voor ons aantrekkelijke plek. We hebben de vertegenwoordiger van de eerste dag gevraagd of hij wil gaan kijken voor ons en evt. foto's door te sturen. We hadden al afgesproken dat hij dat voor ons wilde doen in de toekomst.

Het huis waar we het meest in geïnteresseerd zijn is van www.eksjohus.se het model Mellangården. Er is heel veel mogelijk wat betreft aanpassingen. Maar ook andere modellen liggen nog in de race!

Diversen

Op donderdag zijn de dames naar onze oude burens geweest, ik ben toen weer niet meegegaan om het risico op besmetting te voorkomen. Ze vonden het erg jammer dat ik er niet bij was, maar het begrip was er.

Vrijdag hebben we de dag op de piste en in Åre doorgebracht. Thomas had maandag al even op de skies gestaan en op vrijdag ging het hem al heel goed af. Mooi om te zien zo'n kleine kabouter op skies.

Vrijdag ben ik ook nog even op pad geweest, ik voelde me toen al weer iets beter, maar veel heb ik niet kunnen fotograferen. Zaterdag was de terugreis van weer 700 kilometer, deze verliep vlotter dan de heenreis.

Meer foto's vindt je op onze website:
www.natureartproductions.com en op Facebook



Thomas op de skies



Kleinkinderen bij de waterval tannforsen



Van de helling sleeten