

September, wisselend nazomerweer

September kan de boeken in als een redelijke nazomermaand met wisselende omstandigheden. Er is echt een begin van de herfst te zien en te voelen aan de temperaturen. Ik kan niet zeggen dat het een koude maand was. Door de redelijke temperaturen had ik veel werk om het gras kort te houden.

September is bij ons de verjaardagsmaand bij uitstek. Op ondergetekende na is iedereen weer een jaartje ouder geworden in goede gezondheid. Tiny heeft de 70 jaar volgemaakt en Melanie mag 4 kruisjes achter haar naam zetten. Thomas is al weer 4 jaar geworden. Allemaal feestdagen die



Jonge kramsvogel op zoek naar pieren

extra gezellig waren doordat Jarno en Heidi er ook bij waren en we veel vrienden op bezoek hadden uit de buurt. De maand is omgevlogen.

Natuur

De natuur wandelt ook op de herfst aan, regelmatig zien we wat trekvogels langskomen. Vooral de kramsvogels zijn er regelmatig, maar ook zag ik een groepje rietgorzen en putters in de struiken rondhangen. Kraanvogels groeperen zich ook weer om naar zuiderlijke oorden te vertrekken. De reeën komen weer tevoorschijn en dichter bij ons huis. Nu gaan de appelschillen en de broodresten niet meer de groencontainer in maar naar de voerruif van de reeën. Ze weten dat alweer precies.



De reebok is al met de wintervacht bezig

Toekomstplannen

De plannen voor de toekomst hebben we moeten aanpassen. En wel heel drastisch ook!

Door de renteverhogingen van de Zweedse rijksbank op advies van de Europese centrale bank, ligt hier de verkoop van huizen helemaal op zijn gat. We hebben 1 bezichtiging gehad, had ik al geschreven. Daarna heeft zich helemaal niets meer voorgedaan. Na veel wikken en wegen en na goede gesprekken met Jarno en Heidi en een aantal goede vrienden in de buurt, hebben we besloten om het huis uit de verkoop te halen. We blijven hier in Värmland en gaan nog wat aanpassingen en verbouwingen doen aan het huis om in de toekomst genoeg ruimte te hebben voor alles wat we nog willen doen. Als we moeten



Herfstkleuren langs de waterkant



Thomas bouwt samen met Jarno de lego op



Thomas is een beetje moe van de lange wandeling

wachten tot de tijden voor verkoop weer beter worden zijn we zo een paar jaar verder en dat willen we niet meer. Ik hoop in januari 75 te worden en wil nog wel wat ondernemen, hier in de omgeving, maar ook naar het door ons zo geliefde noorden van Scandinavië. Daar hebben we ook afspraken over gemaakt waar we allemaal veel zin in hebben. De eerste trip is al helemaal gepland!

Diversen

In de maand september waren Jarno en Heidi een paar dagen hier, dat was rond de verjaardag van Tiny. We hebben een hele gezellige tijd met ze gehad en goede gesprekken gevoerd. Ze hebben daarin ook hun visie gegeven op onze plannen om te verhuizen. Ook hebben we hierover met onze burens, die inmiddels goede vrienden zijn gesproken. Ze zijn blij met de beslissing die we genomen hebben om hier te blijven.

Nu gaan we nadenken over een aantal aanpassingen die we nog willen doen. Eerst moet er een goede garage komen, dit gaan we proberen om volgend jaar te realiseren. We krijgen hulp van onze Duitse vrienden uit Sillebotten, die spontaan hun hulp aanboden. Ik hoef derhalve zelf niet meer het zware werk te gaan doen. Ook gaan we voor bepaalde dingen professionele hulp inschakelen. Zo kunnen we weer fris naar de toekomst kijken en zitten niet gefocused op de verkoop en de daaraan verbonden nieuwbouw.

Meer foto's vindt je op onze website:
www.natureartproductions.com en op Facebook



Tiny 70 jaar



Kadootjes voor oma



Een mooie avond op het meer



Zonsondergang met mist



Beeldbijlage



Veel kadootjes voor Thomas



Oma had heerlijke taart gebakken



Thomas mag 4 kaarsjes uitblazen



Kadootjes op bed



Tommy vindt zwemmen heerlijk



Uitzicht op het huis van Melanie vanaf het meer



Bysjön, het wordt herfst