

November: triest en nat, daarna echt winter

Toen we uit Nederland terugkwamen op 1 november lag er een dik pak sneeuw van ongeveer 15 cm. Dit was na een paar dagen helemaal verdwenen. Hierna volgde een periode van donkere dagen en regen. Maar de laatste weken is het echt winter geworden, met temperaturen onder de min 10 en overdag ook matige vorst. Nu hebben we een pak sneeuw liggen van ongeveer 8 a 10 cm. De voorspellingen zijn voorlopig nog winters. Dit weekend begint de adventstijd en dat is in Zweden altijd zeer sfeervol.



Noorderlicht over het Bysjön



Wilde zwanen op een dun laagje ijs.

ren gestaag. Melanie is druk om de financiële zaken rond te krijgen. Het is heel belangrijk om hierin een schone start te maken, zodat bij controle van de belastingdienst alles goed op orde is. Ze heeft hierbij hulp van haar accountant die ook haar administratie van het vertaalbureau regelt. Het praktische deel is meer mijn werk. Er is nu een tegelvloer gelegd in de hal en er is een raam gekomen in de plaats van de grote opening die er eerst was. Tevens zijn de lelijke metalen palen netjes met hout omkleed. Nu moet er nog wat schilderwerk gedaan worden, maar daar is de temperatuur nu te laag voor. Ook moet er nog wat nieuwe elektra aangelegd worden, en dat ga ik binnenkort nog doen.

Natuur

Veel is er momenteel in de natuur niet te beleven. We zien momenteel redelijk veel goudvinken en groenlingen op het voer bij ons. In noord scandinavie is het erg koud, dus komen er flinke aantallen zuidwaarts. Er waren ook regelmatig wilde zwanen op het meer, maar dit is nu helemaal dichtgevroren en daardoor blijven ze op de grotere open wateren. Het noorderlicht is wel heel actief geweest de afgelopen periode. Door het heldere weer en de volle maan van deze week leverde dit mooie beelden op.

Toekomstplannen

De plannen om een ladegårdsbutik te open vorde-



Reeën op het weiland voor ons huis



Thomas heeft een vriendinnetje van school op bezoek



Bij mama op schoot voor het naar bed gaan

Diversen

We hebben plannen genoeg om mee bezig te zijn. Eerst moet de winkel vorm gaan krijgen, we denken dat het eind maart helemaal rond zal zijn en dat we dan kunnen openen. Diverse leveranciers die voor ons interessant zouden kunnen zijn heeft Melanie benaderd. Ook is er een afspraak gemaakt met een samische gemeenschap in Arvidjaur om rendiergeweiden te betrekken. We gaan daar begin maart langs als we naar Finland gaan.

In het voorjaar gaan we beginnen de grote oude schuur om te bouwen naar een garage voor de auto. We hebben een van de auto's al ingeruild en in april gaat de andere ingeruild worden voor een nieuwe, waar we voorlopig weer mee vooruit kunnen.

Een mededeling van huishoudelijk aard is dat we de verschijningdatum van de nieuwsbrief gaan aanpassen, we gaan deze nu eens in de twee maanden laten verschijnen. We beginnen daarmee in het nieuwe jaar op 1 januari en dan iedere 2 maanden. Dit doen we om niet te veel in herhaling te gaan vallen en om ook dan echt iets nieuws te kunnen brengen. Misschien ga ik dan ook de layout nog weer eens iets opfrissen.

Een deel van de opnamen in deze nieuwsbrief zijn gemaakt met mijn nieuwe camera, ik ben overgegaan naar een spiegellose Nikon Z8. Dus na bijna 60 jaar kijk ik niet meer in de spiegel. Misschien ook wel beter zo!

Meer foto's vindt je op onze website:
www.natureartproductions.com en op Facebook



Goudvink op het voerhuisje



Ekster in de sneeuw



Sneeuwbuien op de laatste dag van november, Bysjön



Noorderlicht over Byn

