

Bysjön

Posten

Jaargang 14, Nr 1
Januari en Februari 2024

Januari / Februari 2024

We gaan van start met een andere uitstraling en verschijnings datum van onze nieuwsbrief. Voorheen verscheen hij maandelijks, nu gaan we de nieuwsbrief om de 2 maanden laten verschijnen. Een klein beetje in een nieuw jasje, maar dat mocht ook wel na ruim 12 jaar. Hopelijk blijft het leesplezier hetzelfde!

Een stevig winter!

Het leek soms wel of we in Jämtland zaten, de winter was behoorlijk streng en voorzien van heel veel sneeuw. De winter die al in december behoorlijk streng was, ging gewoon door. We hebben in januari temperaturen gehad van -32 graden. En dat duurde soms wel een paar dagen. Ook overdag kwamen de temperaturen niet boven de -10 graden. Hierdoor ging de vorst flink de grond in en dit had weer tot gevolg dat er, bij een dooiperiode in februari, veel ijs op de weg bleef waardoor alles moeilijk begaanbaar was.

Nu hebben we een aantal dagen met temperaturen boven nul en is de vele sneeuw weer ver verdwenen.

Ontwikkelingen

Door het koude weer konden we in onze toekomstige winkel niet zo veel doen. Het schilderen moest eerst klaar voordat we andere dingen konden doen. Nadat de temperaturen wat omhoog gingen konden we de werkzaamheden hervatten.

In het voormalige melkhok van vroeger is nu een mooi keukentje geplaatst en een werktafel voor Melanie en haar plantjes. Ook zijn er stellingen gekomen met verlichting waar ze zaden kan opkweken. Hopelijk gaat de buurt niet denken dat we een wietplantage gaan starten.

Er zijn nu 2 luchtwarmtepompen geplaatst, een ervan zit in de winkel. Nu is de temperatuur aange naam en zijn de stookkosten omlaag gegaan omdat we de elektrische verwarmingen niet meer nodig hebben om de zaak vorstvrij te houden.

Het moet vorstvrij blijven omdat de hoofdwaterleiding er door loopt.

Toekomstige winkel

Nu zijn we druk bezig met alles wat er gedaan moet worden voor de winkel die we eind maart willen openen. Het schilderwerk en de elektra is nu allemaal klaar. We kunnen nu beginnen met de inrichting.

Er zijn al wat kasten en andere zaken gekocht om de spullen te kunnen presenteren, maar er moet nog veel meer komen. Op de afdruk van de openingsflyer staat wat we allemaal gaan aanbieden aan de toekomstige klanten. Hopelijk kunnen jullie een beetje Zweeds lezen!

Toen we in Östersund waren heeft Melanie 3 reproducties van schilderijen gekocht bij Sofia Olsen. Zij is kunstenaar en heeft een galerie op Pästgatan in Östersund. Ze maakt prachtig werk met hoofdzakelijk noordelijke motieven.

We gaan hier in onze winkel ook wat van haar producten laten zien.



De nieuwe inrichting van een deel van de stal. Op de inzet de oude situatie.



Nu inviger vi butiken!

Butiken kommer att vara fylld med presentartiklar, vintage produkter, inredningsdetaljer, konst, kläder, smycken och mycket mer!

Kom och träffa oss på långfredagen den 29 mars mellan kl. 15.00 och 19.00, så kan ni få en första titt på det vi kommer att sälja i butiken. Därefter kommer butiken att vara öppen för alla under bestämda öppettider.

Vi bjuder på lättare förtäring.

Hjärligt välkomna!

Melanie & Julia

Byn Där Nere 1 67295 Årjäng
+46 (0)70 360 70 11
mjladugardsbutik@gmail.com

De flyer die we gaan rondbrengen voor de opening



Thomas zijn nieuwe slaakkamer



Grote poster van alle Paw Patrol figuurtjes

Werkzaamheden

In de periode dat we niet veel buiten en in de winkel konden doen hebben we de slaapkamer van Thomas aangepakt. Er is nieuw behang opgekomen en de elektra is allemaal in de wand gelegd, dus geen leidingen meer over de muur! Ook is alles geschilderd en heeft Thomas een nieuw bed en kledingkast gekregen op zijn kamer. Deze is trouwens helemaal ingericht met Paw Patrol decoraties. Een grote poster aan de wand met al zijn favorieten en dekbedden met de Paw Patrol figuren erop. Nu moet hij er nog gaan slapen, want het liefst kruipt hij bij mama in bed!

Ook hebben we een dompelpomp geïnstalleerd in de kelder. Deze stond regelmatig blank als er veel regen in een keer viel. Na het openmaken van de betonvloer bleek deze niet echt dik te zijn en stond het grondwater ongeveer tegen de vloer aan. Logisch dus dat we regelmatig nattigheid hadden. Nu is dit probleem opgelost.

Reizen

In februari zijn we ook een midweek naar Östersund geweest. Raymond en Etje waren die week in Åre om te skieën. Wij hebben in het Frösöpark hotel gelogeed en hebben hun een aantal keren opgezocht. Thomas heeft ook 2 keer een skieles gehad in Åre. Hij leert snel en als alles goed gaat, gaan we volgend jaar een hele week daarheen. Dan kan Thomas aan het einde van die week ook skieën. Hij vond het nu wel heel erg leuk en het kon hem niet hard genoeg gaan.



Winkelen in Östersund



Spelletjes doen met ome Raymond, altijd leuk

Aankomende week gaan we 10 dagen weg, we gaan de kerstman opzoeken in Rovaniemi. We gaan daar in etappes naartoe en verblijven in verschillende hotels richting Lapland. In Arvidsjaur gaan we nog een Samebyn bezoeken. Melanie wil zaken met hun doen voor verschillende dingen in de winkel. We willen wat gaan doen met rendiergeweien en sieraden uit die streek. Kijken wat het voor resultaten gaat geven, meestal is dat wat moeizaam. Maar we gaan er voor. Het einddoel is Santa village bij Rovaniemi. Daar gaan we de werkplaats van Santa bezoeken en er zijn nog veel meer leuke dingen te doen. We verheugen ons zeer daarop. Tommy gaat logeren bij onze vrienden en burens Erwin en Juliette. en zal het daar zeker goed hebben.

Natuur

Door het extreme koude weer was het in de natuur ook erg rustig. Natuurlijk waren de reeën regelmatig op bezoek en op zoek naar voedsel. We hebben ze in die periode ook regelmatig gevoerd en vaak staan ze dan al te wachten op een paar meter afstand. Het aantal soorten vogels is nu beperkt tot de vaste blijvers. Dit zijn vooral de kraaiachtigen en de



Thomas in de skielift



Naar beneden skieën met de skielerares

mezen en ringmussen. Ook daar konden we wel wat voer aan kwijt. Zo heel af en toe waren er wat wilde zwanen in de buurt, maar er is nog geen open water, dus ze waren snel weer weg. Het ijs op het meer was op het hoogtepunt ongeveer 45 cm dik.

Het zal nog lang duren voordat het allemaal weg is. De eerste kraanvogels zijn in het zuiden Värmland al waargenomen. Meestal zijn ze in de tweede helft van maart wel weer hier.



Rendieren op de weg bij Ytterhögdal



Zonsondergang in januari



Reeën in het landschap

Meer beelden op onze website www.natureartproductions.com

De volgende nieuwsbrief verschijnt rond eind april



Thomas en Tommy zijn dikke maatjes



Thomas zijn schoolvriendinnetje Eva op bezoek



Sami kunst expositie in Noorwegen



Reeën op het ijs van het Bysjön



Winter met veel sneeuw in Byn



Winter met veel sneeuw in Byn