



Afwisselende zomer

De zomer maanden juli en augustus waren wisselend. Juli vooral was vooral wisselvallig. Het is bekend dat de maand juli in Zweden vaker wat onstabiel is, ook nu hadden we regelmatig een bui en soms een hele dag regen. Augustus was daarin tegen warmer en minder nat. We mogen niet klagen en we hadden gelukkig ook geen extreem warme dagen hier.

Onze Ladugårdsbutik

In deze maanden, waarin er veel vakantiegangers in de regio waren, hebben we regelmatig mensen in de winkel gehad. Ook het artikel in de regionale krant heeft goed gewerkt. Nu kunnen we merken dat het seizoen een beetje over is en loopt de verkoop terug. Melanie haar bloemen en groentetuin oogsten wel heel veel bewondering. Hij was dan ook prachtig en vol kleur. We hebben daar ook veel groente uit kunnen oogsten. Heerlijk!

Het plan is om volgende maand in een stand te gaan staan op de jaarmarkt in Årjäng. We denken dat dit een positieve werking zal hebben op onze naamsbekendheid.



Oogsten uit eigen tuin

Natuur

De torenvalken hebben met succes 4 jongen grootgebracht in de nestkast die aan onze stal hangt. Eind juli is de laatste uitgevlogen. Ik heb ze nog regelmatig zien jagen in de omgeving van het nest. Nu zie ik af en toe nog een valk, maar het is lastig om te zien of het jongen zijn! Hopelijk komen ze volgend jaar weer bij ons broeden. Nu is het een beetje gebeurd met de vogels hier op het meer. Een aantal soorten zijn weer weggetrokken. Stormmeeuw en Canadaganzen zien we bijna niet meer. De kraanvogels zijn ook een stuk minder aanwezig. Van de kleinere vogelsoorten zijn de witte kwikstaart, ringmussen, boerenzwaluw en putters nog in redelijke aantallen aanwezig. Nu lopen er ook reeën met jongen rond, mooi om te zien. De vos en heel af en toe een eland zien we ook nog wel. De herfst is in aantocht en dat kunnen we zien aan de verkleuring van de bomen en struiken. Ook de avonden zijn al vaak wat vochtiger en de zon is al weer redelijk vroeg onder.

Het kippenverhaal

Een bijzondere belevenis kunnen we wel stellen en een onverwachte wending in een aantal bezigheden.

Onze vrienden Erwin en Juliette waren in de avonden met de Quad aan het rondtoeren richting Glaskogen NP.

Op een binnenweggetje zagen ze plots een paar vogels. Ze dachten in eerste instantie aan wilde hoenders. Het bleken echter kippen te zijn, om precies te zijn 2 grote zwarte hanen! Juliette belde Melanie wat ze moesten doen. Het was duidelijk dat de beesten waren uitgezet en stond nl nog een bakje voer voor ze erbij. Na overleg zouden we even afwachten hoe het zou gaan lopen. Misschien worden ze gepakt door een roofdier (vos of wolf) die lopen hier ook rond. De volgende dag weer



De vier jonge valken in de nestkast, ze zijn bijna vliegvlug



Dit zijn B1 en B2, de zijdehaantjes



Smoezen met mama in Stockholm

gaan kijken op de plek, maar ze zaten er nog steeds. We hebben toen het plan opgevat om ze naar ons huis te halen en een noodopvang voor ze te regelen. We besloten om ze dan maar te houden of over te doen aan een liefhebber. Een week later gaan Erwin en Juliette weer op de quad een rondje rijden en dachten, laten we nog eens op de plek gaan kijken waar we de hanen vonden. Nou dat was een verrassing, weer 2 hanen nu van een ander merk. Wel hele mooie beestjes. Weer werd Melanie gebeld, wat nu? Ja, we komen wel en laten we maar kijken hoe het verder gaat. Het was net klein Ter Apel. De noodopvang werd uitgebouwd en daar zaten we dan met 4 hanen. Het was waarschijnlijk een echte liefhebber die ze uitgezet had, weer met een bakje voer erbij. Ondertussen ook de politie gebeld, maar die verwezen ons naar de dierenbescherming. Die vervolgens doen er niets meer mee want ze zijn opgevangen, door ons dus!

Einde van het verhaal is dat we de 2 grote zwarte hannen hebben overgedaan aan een liefhebber in de regio. De andere 2 waren zijdehaantjes, een mooie kippensoort. Melanie was verkocht en wij allemaal een beetje. Nu zijn er een aantal hennetjes bijgekocht en hebben we een koppeltje van 6 zijdehoentjes. Ze hebben ook al namen gekregen.

De zwarte hanen, inmiddels weg, heten Bassie en Adriaan. De 2 zijdehaantjes heten B1 en B2, om maar in de sfeer van Bassie en Adriaan te blijven. De nieuwe hennetjes heten, Tortellini, Gucci, Moortje en Choco en ik kan je vertellen dat Moortje niet wit is! Nu was er dus een hoop extra werk aan de winkel om een complete wintervaste opvang te bouwen voor deze beestjes.

Diversen

Deze maanden zijn we erg druk geweest met het verbouwen van de garage. Er is al veel gedaan, het deel wat er af moest is bijna helemaal gesloopt. Ook heb ik al nieuwe dakspanten gebouwd, onder het dak van de oude schuur. (zie foto). Het deel dat is blijven staan wordt een terras, daaronder zit een aardappelkelder die we op deze manier nog weer kunnen gebruiken. Het geheel moet natuurlijk nog netjes omkleed worden met hout. Ik hoop nog een groot deel voor de winter klaar te krijgen. De spullen hiervoor zijn deze week geleverd door de bouwmarkt. In juli was ook weer onze trouwdag, 52 jaar alweer! Erwin had lekker voor ons gekookt op die dag, laat dat maar aan hem over. Heerlijk gezellig samen gegeten. Juli was ook de maand dat er gehooïd is. Erwin en Juliette hebben onze weilanden gebruikt om er hooi van te maken. De balen zijn opgeslagen in onze hooischuur, die ligt nu aardig vol.

Vertraging is er ontstaan doordat er plotseling een geïsoleerd kippenhok gebouwd moest worden. Dit is nu voor een groot deel klaar en moet helemaal af zijn als we 3 september naar Nederland vertrekken. Voor Thomas was er een nieuw paspoort nodig, daarvoor was een afspraak gemaakt bij de ambassade in Stockholm. Melanie, Tiny en Thomas zijn daar in juli een paar dagen geweest om dat aan te vragen. Het wordt dan opgestuurd, gelukkig was het net op tijd hier voordat we naar Nederland gaan.

In Nederland hebben we wat te vieren, Jarno en Heidi zijn nl 25 jaar getrouwd en vieren dit op 7 september. Een mooie reden om de familie weer eens te bezoeken en eens lekker te relaxen na alle drukte.



Fiets poetsen, het materiaal wordt goed onderhouden



Gezellig eten op onze trouwdag bij Erwin en Juliette



Kippenhok in aanbouw, bijna klaar!



Met de verrekijker onderweg met Tommy



Kraanvogel op ons weiland



Stormmeeuw in avondlicht



Jonge, pas uitgevlogen torenvalk



Elanden langs de weg, geen camera bij ons!



Het hooi is binnen, Thomas heeft geholpen



De garage vordert gestaag



Thomas zijn eerste kunstwerk, oma heeft hem ingelijst



Hulp van de burens bij het weghalen van de dakplaten



Thomas op de trekker bij Lars-Erik



Bezoek in de winkel met een oldtimer



Wilgenroosjes in bloei



Reeget met 2 jongen, een mooi stel



Reeget met 1 van de 2 jongen



Reklamebord langs de E18 voor onze butik